

# Boplatser från järnåldern

På den här platsen och vidare åt nordost längs höjdsplatån fanns under århundradena kring Kristi födelse flera samtida boplatser.

Bebyggelsen låg i direkt anslutning till odlingsmarken och innehöll flera hus. Vid utgrävningar på markytan framför oss påträffades åtskilliga hål efter stolpar som burit upp tak och väggar i hus. Stolphålen syntes som mörkfärgningar i jorden. Några var stenskodda och innehöll både träkol och förkolnade växtdelar. Upptäckten av fem kraftiga stolphål på rad, talar för att åtminstone ett större långhus funnits här. De långa husen fungerade under äldre järnålder som boningshus, förråd, lada och fåhus. Marken stenröjdes både för odling och husbyggande. På den här höjden finns flera stora rösen som innehåller både röjningssten och avfall.

I rösen har man slängt skräp från hushållet, t.ex. matavfall, koksten, trasig keramik och bitar av järnslag. Över det stora blocket som skymtar i svackan nere till vänster, fanns tidigare ett stort skärvstensröse innehållande skörbränd sten, brända djurben, järnslag, harts (björktjära) och närmare 30 kilo keramik! Röset är nu utgrävt och borttaget (se foto till höger).

Benfynden antyder bl. a. att skogshare och får förtärts på platsen. I svackan finns ett tjockt, sotigt och fyndrikt kulturlager. På boplatssytan hittades även flera härdar och kokgropar. Förkolnade fröer från dessa eldstäder och från stolphålen visar att korn odlats i området och att åkerspergel och svinmålla var vanliga ogräs. I ett av stolphålen på den angränsande boplatssytan norrut hittades flera hundra förkolnade sädeskorn! Fynd av ugnrester, järn- och smidesslagg visar att järnframställning och smide bedrivits på boplatserna. Flera kolningsgropar finns i närområdet. En sländtrissa avspeglar textilhantverket.



Stolphålen framträdde som mörkfärgningar i jorden. Stenarna har fungerat som kilar kring stolpen. *Post-hole.*

This is one of several Iron Age settlement sites in the cairn-field area of Röstorp. Investigations on the site show that several buildings were situated here. There were also traces of hearths, post-holes, burnt mounds, cooking pits, and domestic refuse. From the finds, we can tell that the farmers kept domestic animals, cultivated barley, and crafted iron, pottery and textiles. The nearby land was arable and one can still see the clearance cairns in the former fields.

Hier sieht man eine der vielen Eisenzeitlichen Siedlungsflächen des Röstorper Steinhaufenfeldes. Untersuchungen des Platzes zeigen dass mehrere Gebäude hier gestanden haben. Man hat auch Spuren der Feuerstellen, Pfostlöcher, von Feuer gesprengte Steinen der Feuerstellen, Kochgruben und einheimische Abfälle gefunden. Anhand der gefundenen Reste hat man konstatiert dass die Bauern Haustiere gehalten haben, Gerste anbauten und Eisen schmiedeten. Man töpferte und stellte Textilien her. Die naheliegende Landschaft gab die Möglichkeit Gerste anzubauen und man kann heute noch die Steinhaufen auf den ehemaligen Feldern sehen.

Stenålder	–1800 f Kr
Bronsålder	1800–500 f Kr
Järnålder	500 f Kr–1050 e Kr
Medeltid	1050–1520

Efter mödosamt pusslande var det möjligt att sätta ihop delar av keramiken. Förrådskärl till vänster och kopp till höger. *Potsherds assembled.*



En härd i genomskärning, daterad till tiden för Kristi födelse. Notera hur grunt under nuvarande markytan anläggningen ligger. *Hearth.*



Foton till höger och ovan: Kula HB 1990.

Ett stort skärvstensröse under utgrävning. Anläggningen visade sig innehålla nästan 30 kilo keramik. *Burnt mound during excavation.*

Foton till höger: Anders Nilsson.

